



NIEUWSBRIEF

JUN I 2014

“Niet uitstellen tot morgen wat ge vandaag kunt doen!”

Dus: vóór ik weer te laat ben, schrijf ik alvast. Meestal geef ik nieuws aan het eind van het schooljaar, maar omdat er vele onverwachte dingen kunnen gebeuren, vooral dit jaar, stel ik dus niks uit.

Voor de tweede keer werd Koningsdag gevierd in Rabat. Een prachtig festijn! De kaasmeisjes met hun leuke jurkjes en witte mutsjes op, de haringstal met al het heerlijks, de paling....bloemen overal, uiteraard tulpen, en dan de prachtige toespraak van onze Ambassadeur Ron Strikker. Veel, heel veel genodigden. Het is altijd fijn om even in zo'n feestelijke omgeving te zijn, vooral voor mij, die tussen arme mensen leeft en alle problemen moet proberen op te lossen. Het waren er weer vele, en gelukkig werden er de meeste geregeld. Behalve voor onze Badr...Zijn vader overleed jaren geleden, een paar dagen geleden zijn arme moeder. Badr, pas 11 jaar, reageert als een mannetje, flink, sterk. Zijn emoties moeten nog komen. Ook daar zijn wij voor.

Deze kinderen hebben in hun prille jeugd al zoveel meegemaakt, dat ze min of meer gehard zijn. Maar het verliezen van je moeder is iets anders....

Onze groten die al werken en een beroepsopleiding krijgen, blijven het goed doen. Ze zijn blij met wat ze doen. De jongens worden wevers en Fatima Zohra die altijd lacht, zit op het naaiatelier van (nicht) Elise in Tamesloht. We zijn met onze internen op de goede weg.

Onze oudste, Hamid, doet het zeer goed. Nog even en hij is klaar met zijn beroepsopleiding en het ziet ernaar uit dat hij vast werk gaat krijgen, in een gerenommeerde “Spa”. Zijn talen zijn goed, behalve Arabisch spreekt hij perfect Frans en redelijk Engels en zijn manieren zijn van een goed opgevoede jongeman van goede huize! Hij pakt op wat hem van pas kan komen in het leven.

Onze zorgenkind blijft Ahlam, het meisje van 11 die “vallende ziekte” heeft. Epilepsie is heel vervelend, want na iedere crisis worden haar hersentjes weer een keer beschadigd en dat komt ze niet ten goede. De medicijnen doen hun best, maar af en toe lijkt het alsof ze er geen zin meer in hebben.... Na oktober zal ze veel buiten in de natuur kunnen zijn en om te beginnen de

verantwoordelijke voor de kippen en konijnen kunnen worden. Als ze beter in haar “vel” zit, gaat ze misschien weer de klas in om haar grote achterstand wat in te halen.

De opleiding van de éducateurs is dit jaar afgesloten met een groot feest. Degene die het programma van 3 jaar in handen heeft is Mevrouw Marie Fouilleul, afgestudeerd in de Arts Plastique. Ze woont en werkt in Frankrijk, maar wanneer de lessen hier zijn, is ze er bij, dat is aan het eind van iedere maand. Dan zijn de vertegenwoordigers van de Stichting Fourtou er ook. Deze in Frankrijk zeer bekende stichting sponsort dit werk, ook voor de éducateurs van het grote weeshuis in Marrakech en een centrum voor gehandicapten. Onze landgenoot Jurrien, kunstenaar en filosoof leidt de lessen ter plekke. Monsieur Taha werkt iedere donderdag met onze kinderen. Ze ontdekken een nieuwe wereld!!!! En onze éducateurs eveneens!

De bouw verloopt volgens plan. Aan het eind van de eerste week van juni is het blok slaapkamers + zitkamer + sanitair klaar. Dit gaan we vieren met de bouwers! Daarna de ateliers. Het blok bureaus, keuken, eetzaal, leslokalen, wachtkamer + spreekkamer (ouders) volgt. Ook hebben we een kamer voor een kind dat een besmettelijke ziekte heeft en geïsoleerd moet worden. Daarnaast is er nog een ruimte voor de tandarts (Lyons Club!) die een maal per maand gratis tanden en kiezen trekt, verzorgt....niet slechts voor onze kinderen, maar ook voor de bewoners van het arme dorp.

De keuken zal waarschijnlijk deze week al ingericht worden met ultra-modern materiaal. Foto's zullen volgen!

De fruitbomen blijven het goed doen. Verschillende hadden op de bladeren kleine insecten, maar met een biologisch product dat we zelf maken – een mengsel van groene zeep opgelost in water – hebben we de bomen schoon gespoten. Ook is er een begin gemaakt met een provisorische moestuin. Als er maar water is en zon, dan groeit alles! En met een grote snelheid.

De kinderen gaan dit jaar later naar zee. De vakantiekolonie is gepland vanaf 15 augustus, juli is de vastenmaand, de ramadan. Het centrum blijft als ieder jaar open. De groten blijven dus rustig bij ons thuis.

De datum van de inauguratie van het nieuwe Centrum Fiers et Forts - Pedagogische Boerderij is nog steeds vastgesteld op 16 oktober a.s. Als er meer nieuws over is, wordt dat snel meegedeeld.

Wij kregen de vorige maand bezoek van de Gouverneur met zijn gevolg. Hij was zeer onder de indruk van de bouw, en noemde het een prestigieus project.

De Gouverneur heeft ons alle hulp toegezegd. Direct na het bezoek verschenen bulldozers in het dorp om de wegen te egaliseren. Dit is pas een begin! De toegang tot ons terrein heeft nog een enorme schoonmaakbeurt nodig! Het zal zeker op tijd klaar zijn, daar hebben we alle vertrouwen in

Ik wens u allen een goede zomer toe in de hoop u te mogen ontvangen in oktober!

Een warme groet uit Tamesloht,

Madou

